



Moderne unge kvinder

1954 - Ud og se med DSB

Elses far, Anton, bliver 50 år i april. Det er en rund fødselsdag, og den skal fejres. Else og hendes søskende bliver enige om at give deres far en særlig overraskelse på dagen. De bestiller Højtaler-vognen, som skal komme og spille "Bamses Fødselsdag" nede i gaden klokken 16.15, når Anton er kommet hjem fra arbejde.

Børn, svigerbørn og børnebørn er samlet, og det lyder rigtig flot, da bilen standser neden for lejligheden og spiller den populære melodi så højt, at alle i gaden kan høre det.

Knud og Else kan rejse gratis med DSB, så i Knuds sommerferie tager de på en tur til Herning sammen med en af Knuds kolleger og hans kone. De vil se den helt nye Herning-hal, hvor der er en stor tekstilmesse med en masse moderne tøj fra alle Hernings tekstilfabrikker. De har Susanne med, men Elses mor passer Bjarne. Else får nye idéer til tøj, hun kan sy til sig selv og til børnene.

1954-55 - Ti år efter krigen går det rigtig godt

Det går bedre og bedre. Else har fået elektrisk køleskab, og der er penge til, at børnene kan få nye sko to gange om året. Der er også blevet råd til en ny sofa.

Else har hørt om supermarkeder, plastik, sulfo, transistorradio, fjernsyn og elektriske symaskiner, men det er ikke en del af hendes dagligdag. Og en bil kan man slet ikke tænke på! Men en støvsuger, det har Knud sagt, at de snart kan købe. Måske også en telefon, men det synes Else ikke er så vigtigt. Hendes forældre og søskende bor jo lige i nærheden, og hun bliver altid så genert, hvis hun skal tale i telefon med fremmede mennesker.

Else klager ikke. Knud har sit faste arbejde, og børnene trives. Susanne er fem år og er begyndt i danseskole. Om søndagen går hun i "Søndagsskole" i den lokale kirke, hvor hun hører historier fra Bibelen. Knud og Else går ikke i kirke hver søndag, men lidt bibelshistorie skader ikke barnet, mener de.



På danseskole i nye sko



Årtiets nye ord:	Knallert	Fotomodel	Campist
	Evnesvag	Ombudsmand	Stilethæl
	Polio	Lokalradio	
	Bh	Baby-lift	

Fra landbrugssamfund til industrisamfund

Else og Knud har været heldige. De har en lejlighed, mens cirka 50.000 mennesker i deres generation mangler en bolig. Og Knud har fast arbejde ved DSB, mens der er en arbejdsløshed på 10 procent.

Men USA har besluttet at hjælpe Vest-Europas økonomi efter krigen. Danmark modtager Marshall-hjælp fra 1948 til 1953 i form af penge og maskiner, som kan hjælpe både landbruget og industrien i gang igen. På landet må landmændene sige farvel til deres gamle arbejdskammerater, hestene, for de amerikanske traktorer gør arbejdet lettere og hurtigere.

Industrien bliver også moderniseret med samlebånd og nye maskiner, og produktiviteten stiger. Danmark udvikler sig fra det gamle landbrugs-samfund til et moderne industrisamfund.

Og Danmark gør sig gældende internationalt. I 1951 sender man det store hospitalsskib Jutlandia af sted til Korea, og her arbejder danske læger og sygeplejersker frem til 1953 med at behandle ofrene for Koreakrigen. Det gør mange danskere stolte.

I 1953 er der folkeafstemning. Her bliver Den Danske Grundlov revideret, sådan at prinsesse Margrethe kan blive Danmarks næste regent, selv om hun ikke er en dreng. Valgretsaldern ændres fra 25 år til 23 år, og Grønlands status bliver ændret. Grønland er nu ikke længere en dansk koloni, men en del af Danmark, og den grønlandske befolkning får samme rettigheder som andre danskere. To politikere valgt på Grønland bliver derefter en del af Folketinget.

Mens landbruget moderniseres med flere og flere maskiner, strømmer danskerne til biografen for at se filmen: De røde Heste, der tegner et hyggeligt billede af livet på landet i de gode gamle dage.



Den lille prinsesse Margrethe var en populær påklædningsdukke

